

De geheimen van de Matthäus Passion

Over één van de meest geliefde composities van Bach

Rinke van der Valle

Zondag 30 maart 2025

14.30-16.00 uur

Protestantse kerk,

Helmondseweg 5, Deurne

De Matthäus Passion is één van de langste en meest bekende (en ook geliefde!) composities van Johann Sebastian Bach. Het is een ingewikkeld stuk dat ontstaan is in een tijd die ver achter ons ligt. Door meer begrip voor de achtergronden van de Matthäus Passion kan de luisterervaring verrijkt worden.

"In de lezing zal ik aan de hand van film- en geluidsfragmenten dieper ingaan op die achtergronden van dit meesterwerk. Daarbij komen een aantal aspecten aan de orde als: de structuur, de tekst, de woord-toonrelatie, de ontvangst van de Matthäus Passion en de uitvoeringspraktijk."

Rinke van der Valle



**Regionale Werkgroep
Vorming en Toerusting
van de
Protestantse Gemeenten
'Maas en Peel' en 'Deurne'**

Programma 2024 - 2025

Hierbij een overzicht van de activiteiten die de Regionale Werkgroep Vorming en Toerusting organiseert in de periode september 2024 - mei 2025.

De bijeenkomsten worden telkens gehouden in één van de vierplekken in de regio. Zo bieden wij ruimte om elkaar te ontmoeten in de eigen omgeving.

We hopen dat ons programma uitnodigt om elkaar op te zoeken en vast te houden. Een afwisselend programma dat ruimte biedt aan uw eigen vorming en toerusting.

Opgeven kan bij de contactpersoon van vorming en toerusting binnen uw gemeente. Graag tot ziens!



**Per activiteit vragen we een vrijwillige bijdrage met als richtbedrag: €6,= pp.
(dat is inclusief koffie of thee)**

De koe die naar de hemel vloog

joodse muziek en verhalen

Trio Wilde Eend
Woensdag 18 september 2024
20.00-22.00 uur
Het Zonnelied
Kiosk 6, Venray

Een vertelconcert met joodse volksverhalen, sprookjes en parabels uit de nieuwe, gelijknamige verhalenbundel van Gottfrid van Eck. Koeien die naar de hemel varen, dansende rabbi's en hoopvolle dieven. Het zijn klassieke vertellingen vol joodse wijsheid, hoe dwaas soms ook. Ze gaan over verheven én alledaagse kwesties, over thema's die ons allemaal bezig houden: rijkdom en armoede, barmhartigheid en onrecht, vreugde en verdriet. Serieus en tegelijkertijd met joodse gein stemmen deze vertellingen tot nadenken, geven ze een inkijkje in de zoekende en soms stuntelende mens.

Trio Wilde Eend
Gottfrid van Eck
klarinet en verteller
Juil Beerda, accordeon
Jiska ter Bals, viool



Pastoraat aan de rafelrand van onze samenleving

Over het straatpastoraat in Eindhoven

Rob Kosterman
Woensdag 20 november 2024
20.00-22.00 uur
Protestantse kerk,
Hendrik Jan IJpenberglaan 31,
Elsendorp

Wandelend door Eindhoven zie je allerlei mensen. Daartussen ook mensen voor wie de 'straat' hun huis is. Het is een kwetsbare groep die op een of andere wijze buiten de gewone samenleving valt en vaak ook met psychische en religieuze problemen kampt.

Om te voorzien in de pastorale zorg voor deze 'straatbewoners' is de kerkelijke instelling Straatpastoraat Eindhoven in het leven geroepen.

*Sinds 2018 is diaken **Rob Kosterman** benoemd tot pastor voor het Straatpastoraat.*



Over de betekenis van bomen...

Marian van Caspel - van Til,
Zondag 9 februari 2025
14.30 - 16.30 uur,
Protestantse kerk
Veerstraat 24, Boxmeer

Een boom wortelt in de aarde terwijl zijn takken naar de hemel wijzen. Zo behoort hij tot twee werelden en lijkt hij daartussen te bemiddelen. Net als de mens. Binnen alle culturen en religies wordt aan de boom een betekenis toegekend die veelal naar deze bemiddelende rol verwijst. Een ander element in bomenmythen van vrijwel alle volkeren is de identificatie met de mens. Moderne en hedendaagse kunstenaars haken in op deze identificatie

Marian van Caspel-van Til verzorgt thematische lezingen op het raakvlak van kunst, religie en spiritualiteit. Als het onderwerp het toelaat combineert ze graag oude met moderne en hedendaagse kunst.

